



# Medlemsbladet

UPPSALA SENIORUNIVERSITET

ÅRGÅNG 30 NR 5 DEC 2008



*Innehåller vårens program*  
**Kallelse till årsmötet**

*God Jul*

## Medlemsbladet

Medlemsinformation för Uppsala Senioruniversitet. Utkommer med fem nr per år.  
Ansvarig utgivare: Maj Aldskogius  
Redaktörer: Alf Karlström, Barbro Posse, Agneta Sundelöf, Margareta Westin  
Tryckeri: Idétryck, Uppsala  
ISSN: 1651-0445

## Uppsala Senioruniversitet

Org nr 81 76 02-4969  
Ordförande: Maj Aldskogius

Expedition: Portalgatan 2A  
Postadress: Box 386, 751 06 Uppsala  
Öppettider: mån–fre kl 10.00–12.00  
Telefon: 018-24 35 01  
E-post: usu@folkuniversitetet.se  
Webbplats: www.usu.se

Sekretariat:	(bostadstelefon)
Ingrid Melin, ordförande	54 17 80
Gudrun Bäckström	36 65 21
Gördis Hymér	30 05 70
Margareta Knutson	26 10 16
Elsa-Britta Larsson	32 02 68
Caare Smith	32 41 48
Elsa Söderqvist	14 05 68
Mia Virving	38 52 01
Håkan Westergren	30 40 91
Malin Åkerblom	32 07 34

**USU:s årsavgift.** För att delta i USU:s aktiviteter måste Du ha betalat årsavgiften 200 kronor. Den betalas en gång per år helst under oktober–november och gäller följande kalenderår.

### Plusgiro

För årsavgift: 19 74 24-5  
För cirklar och föreläsningar: 39 70 67-0  
För resor och studiebesök: 498 69 81-1

**Meddela adressändring.** Det är viktigt att USU:s expedition har rätt adress till sina medlemmar så att informationen går fram. Glöm därför inte att meddela ändringar av e-post, annan adress och telefonnummer till expeditionen.



[www.usu.se](http://www.usu.se)

Omslagsbild: Elsa Söderqvist klistrar etiketter för Medlemsbladet.  
Foto: Alf Karlström

## Jul, jul, strålande jul

När detta skrivs har vi just fått den första snön och Uppsalas centrum lyses upp av alla intressanta ljusspel. Hur ska vi efter detta kunna återgå till den mörka vardag vi haft tidigare i höst? Vi hoppas att åtminstone några installationer blir bestående.

En ljusglimt i tillvaron är i alla fall vårens program som ni nu har i er hand. För varje termin tycker jag att programmet blir intressantare och mera varierat. Jag hoppas att ni också tycker det. Det här numret kommer senare än vanligt beroende på att vi väldigt sent fick besked om de lokaler i f.d. tingshuset i hörnet av S:t Olofsgatan och Storgatan som ska ersätta "Hjorten" från och med 1 februari 2009. Nu gäller det att snabbt bestämma sig och betala det man vill vara med på under våren!

Alla USU:s resor har tidigare varit attraktiva och alla har inte alltid kunnat beredas plats. I höst har vi haft svårt att fylla platserna på resor till Folkoperan, Oscars och till konserthus i Norrköping. Kanske är det nu för många som ordnar resor eller också är det den ekonomiska krisen som gjort att man sparar på kultur. En administrativ förändring rörande resor kommer att genomföras fr.o.m. vårterminen. När man ringt och anmält sig till en resa kommer man efter några dagar att få brev om att man kommit med och en räkning som då ska betalas omedelbart. Vi tror och hoppas att det här kommer att både förenkla för våra medlemmar och spara arbete för sekretariatet.

Ett aktuellt ämne tas upp i studiecirkeln "Äldres rätt till lika villkor i samhället". Om någon månad kommer riksdagen troligen att besluta om en lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Du är välkommen att vara med och diskutera frågan och kanske hjälpa till med att få fram konkreta exempel på åldersdiskriminering som vi kan lämna vidare både till politiker och till äldreforskare.

I höst har vi som vanligt samlat alla frivilliga krafter som arbetar inom styrelse, sekretariat och alla arbetsgrupper till ett samråd. Totalt 55 oavlönade personer administrerar vår verksamhet. I våras hade vi ett kollegium, då våra serie- och cirkelledare fick komma till tals. Det är viktigt att alla medlemmar får komma med synpunkter på hur vi ska kunna bli ännu bättre.

Om du tycker att Senioruniversitetet är bra, tala om det för andra. Om det är något som du skulle vilja ha ännu bättre – säg det till oss!

En God Jul och ett Gott Nytt Studieår tillönskas ni alla!

**MAJ ALDSKOGIUS, ORDFÖRANDE**

## Adressen direkt på Medlemsbladet

USU byter nu adresseringssätt för Medlemsbladet. I stället för att klistra adresslappar trycker vi adressen direkt på tidningens sista sida. Vi hoppas det ska innebära en arbetsbesparing för sekretariatet. Adresserna tas från medlemsregistret. Det innebär emellertid att medlemmar på samma adress, som tidigare bara fick ett gemensamt exemplar, nu får var sitt. Medlemsbladet ingår ju i medlemsavgiften så det är egentligen mer rättvist att alla får ett exemplar. Om några tycker det är onödigt med två exemplar till samma adress kan ett exemplar lämpligen användas som marknadsföring av USU. Meddela annars sekretariatet så kan USU upprätta en särskild adressfil för bladets distribution.

*Redaktionen*

**USU:s medlemsmatrikel** går att få utan kostnad via e-post.  
Kontakta sekretariatet per telefon eller e-post.

**Nästa nummer av tidningen utkommer den 17/2  
Manusstopp 28/1**

# Resor och studiebesök

Upplev Metropolitan på digitala biografen i *Heby Folkets Hus*. Live från New York i HD-kvalitet och surroundljud.

## Lördag 24 januari (resa nr 1)

### Gluck: Orfeus och Eurydike

Denna jätteframgång från säsongen 2006-07 regisseras av Mark Morris. De fantastiska artisterna Stephanie Blythe och Danielle de Niese gestaltar titelrollerna. James Levine dirigerar.

#### Tider:

Kl 17.30 Avfärd från S:t Eriks Torg –

Vit buss – ej Bergsbrunna Buss

Kl 19.00 Föreställningen börjar

Speltid 1 tim 30 min (ingen paus)

Kl 20.30 Hemfärd

Kl 21.30 ca Åter i Uppsala

Det finns smörgåsar och kaffebröd att köpa.

Pris: 275 kr för biljett samt bussresa

Första anmälningdag: onsdag 17 dec.

Meddela tydligt vilken resa – nr 1 eller

2. Anmälan är bindande.

Ansvarig: Gördis Hymér

## Lördag 7 februari (resa nr 2)

### Donizetti: Lucia di Lammermoor

Mary Zimmermans succéproduktion hade premiär säsongen 2007–08.

I huvudrollerna ses den karismatiska Anna Netrebko mot Rolando Villazón som hennes älskare och Mariusz Kwiecien som hennes tyranniske bror. Marco Armiliato dirigerar.

#### Tider:

Kl 17.30 Avfärd från S:t Eriks Torg –

Vit buss – ej Bergsbrunna Buss

Kl 19.00 Föreställningen börjar

Speltid 3 tim 20 min (2 pauser)

Kl 22.30 ca Hemfärd

Kl 23.30 ca Åter i Uppsala

Det finns smörgåsar och kaffebröd att köpa.

Pris: 275 kr för biljett samt bussresa

Första anmälningdag: onsdag 17 dec.

Meddela tydligt vilken resa – nr 1 eller

2. Anmälan är bindande.

Ansvarig: Gördis Hymér

## Söndag 15 mars

### The Producers – Det våras för Hitler

#### Chinateatern

The Producers började med en film ”Det våras för Hitler” 1968, regisserad och skriven av Mel Brooks. 2001 hade musikalversionen premiär på Broadway. Den före detta Broadwaykungen Max Bialystock inser genom sin revisor Leo Bloom att en riktig flopp kan vara mer lönsam än en succé. Paret gör allt för att hitta världens sämsta manus, den mest usla regissören och de mest inkompetenta skådisarna bland annat svenska Ulla.

Resultatet är musikalen ”Det våras för Hitler”, en förfärlig föreställning som inte kan bli annat än en flopp, men något går snett. På scen ser vi Claes Malmberg, Kim Sulocki, Christine Meltzer, Magnus Härenstam, Claes Månsson, Ola Forssmed samt en stor ensemble och orkester.

#### Tider:

Kl 13.00 Avfärd från S:t Eriks Torg

Kl 15.00 Föreställningen börjar,

Speltid 2 tim 45 min

Kl 18.00 ca Hemfärd

Kl 19.00 ca Åter i Uppsala

Pris: 790 kr för biljett på främre parkett samt bussresa.

Första anmälningdag: torsdag 15 jan., anmälan är bindande.

Ansvarig: Gördis Hymér

## ANMÄLAN

Första anmälningdagen kan du anmäla dig på telefonsvararen tel. 24 35 01 fr.o.m. kl. 7.00 (precis). Du kan anmäla max. fyra medlemmar med namn och tel.nr.

### Nytt från 2009

De som fått plats får ett inbetalningskort med posten. Betala ej innan du fått denna bekräftelse! Deltagande i arrangemangen förutsätter att årsavgiften är betald.

### Koördning för anmälan

Till arrangemang som kräver bussresa finns endast 50 platser. När efterfrågan är stor kan vi inte tillmötesgå alla, men vi registrerar alla anmälningar med dag och klockslag och får på så vis en rättvis turordning.

Vi beklagar de gånger biljetterna inte räcker till och dubblar arrangemangen när så är möjligt.

Oförutsedda händelser som kan påverka resor meddelas på måndagar i Upsala Nya Tidning under Föreningsnytt. Samma information lämnas på vår webbplats [www.usu.se](http://www.usu.se)

**29 maj – 3 juni**

## Studieresa till Gotland

Förtur för dem som deltar i seminarieriet Nr 5 "Gotlands medeltida kyrkokonst".

*Reseledare:* Tore Stenström och Teddy Brunius.

*Program:*

**29 maj** Avfärd i buss från Uppsala, inkvartering på Hemse folkhögskola, ev. Hemse kyrka.

**30 maj** Rone kyrka, Grötlingbo kyrka, Öja kyrka, Vamlingbo kyrka (Hoburgen), Hablingbo kyrka, ev. Fardhems kyrka.

**31 maj** Tur till Stora Karlsö. Rik blomprakt på försommaren. Fågellivet.

**1 juni** Stånga kyrka, Lye kyrka, Garda kyrka, Lau kyrka, Anga kyrka, Vänge kyrka.

**2 juni** Fröjel kyrka, Visby med domkyrka, kyrkoruiner, Fornsalens medeltidsavdelning, ringmuren.

**3 juni** Dalhems kyrka, Källunge kyrka, Gothems kyrka, Bunge kyrka, Martebo kyrka, ev. Stenkyrka kyrka. Hemresa med tidig kvällsbat.

Bussresa, inkvartering med helpension på Hemse folkhögskola.

Pris ca 4 000 kr.

Max 40 personer.

Preliminär anmälan fr.o.m 21 jan.

*Ansvarig:* Maj Aldskogius

## PLANERADE TEATERRESOR

**1 april** Tre Systrar på Stockholms Stadsteater

**28 april** Askungen med Malena Erman på Kungliga Operan

**1 juni** Svansjön på Kungliga Operan  
**Våren 2009** Knutby på Uppsala Stadsteater

**Våren 2009** Lång dags färd mot natt på Uppsala Stadsteater

**Våren 2009** Vem är rädd för Virginia Woolf? på Stockholms Stadsteater

## Utbyte mellan Senioruniversiteten i Groningen och Uppsala, tisdag 5 maj – söndag 10 maj 2009

*Preliminary programme presented by Seniorens Academie Groningen*

**Tuesday** Arrival

17.00 hrs Welcome drink

**Wednesday** Groningen city

09.30 hrs Lectures: The Seniorens Academie Groningen; Trading contacts Holland-Sweden

11.00 hrs Lecture: A Swedish View of the Dutch, by Lena Kjellström

14.00 hrs Guided walk or boat trip through Groningen

**Thursday** Tour (provinces of Groningen and Friesland)

09.30 hrs Visit to the Menkemaborg, a Dutch country house museum

14.00 hrs Visit to Museum't Fiskershüske, fishermen's cottages on the Waddenze coast

Visit to Hegebeintum, 'terp' (mound), church and visitor's centre

16.30 hrs Walk in the historic town of Dokkum

17.30 hrs Dinner in Dokkum

**Friday** Groningen

10.00 hrs Groningen Museum: lecture and/or guide

Time off

**Saturday** Tour (provinces of Groningen and Drenthe)

09.30 hrs Ter Apel Monastery and Museum (lecture or guided tour)

Visit to the fortified town of Bourtange (guided tour)

18.30 hrs Farewell dinner

**Sunday** Departure

**Inkvartering** hos medlemmar eller på hotell eller Bed and breakfast.

**Datum** är anpassade efter Ryan Airs flygtider Stockholm-Bremen. Flygbuss Bremen-Groningen. Priset beror bl.a. på hur många som kan inkvarteras i familjer och de anslag som man sökt från Groningens sida. De som inkvarteras i familjer förväntas ta emot och inkvartera sina värdar i Uppsala under hösten 2009.

**Preliminär anmälan** från och med torsdagen den 15 januari 2009. Ange vilken typ av inkvartering du föredrar. Ytterligare information skickas endast ut till dem som preliminärt anmält sig.

*Ansvariga:* Maj Aldskogius och Ingrid Melin





## Med USU i Berlin 12–16 sept.

Det rasslade och knattrade friskt från käppar och vandringsstavar i mitten av september när en 30-mannastyrka från USU drog fram över Berlins centrala gator och torg. För det var nog en ovanligt mogen studiegrupp, som passade på att återse eller nyupptäcka den mo-

dena världsstaden. Berlin ruvar fortfarande över påfallande mycket historiskt och kulturellt stoff. Resan hade fått en värdefull förberedelse genom en hel studiedag tillsammans med professor Helmut Müssener – ett efterföljansvärt initiativ!

Resan bjöd på tre och en halv dags vistelse i Berlin enligt ett välbeprövat program i Favoritresors regi och med deras Eva Jaehnert som utmärkt guide. Konceptet var halvdags koncentrerade studier och museibesök och resten ledig tid för egna studier, shopping och evenemang. Ett par bussturer ingick men det är nog att rekommendera att en så pass åldrig men tapper och nyfiken studiegrupp får en egen buss till disposition.

Man kan väl så här efteråt tacksamt konstatera, att både det historiska och det moderna Berlin fick sin beskärda del. De stora museerna, Holocaustmonumentet, resterna av muren, nya Bahnhof och inte minst nya riksdagshuset med dess fascinerande kupol var väl höjdpunkterna – Checkpoint Charlie av mindre värde. Självklart hinner man på så begränsad tid inte uppleva allt, men en nyfödd förhoppning att få komma tillbaka och se mer är väl också ett gott betyg för en studieresa.

**ALLAN PARKMAN**

## Studieresa till *Grythyttan*

Måltidskunskap – är det något för en pensionär? Det var i varje fall ämnet för resan till Måltidens Hus i Grythyttan den 22 oktober 2008, som har ingått i föreläsningsserien ”Ät, drick och var glad – hur går det då?”. Ciceron var Birgitta Ulmander, tidigare prefekt vid Örebro universitet, Institutionen för restaurang- och måltidskunskap i Grythyttan. Birgitta föreläste i bussen om tillkomsten av Måltidens Hus och om utbildningen som erbjuds där. Det gjorde oss väl förberedda inför besöket.

Byggnaden Måltidens Hus är en del av utställningspaviljongen som Sverige hade på världsutställningen Expo -92 i Sevilla. Carl-Jan Granqvist initierade köp av paviljongen och den flyttades till Grythyttan. Exteriören är densamma

som i Sevilla men inredningen är anpassad till dagens verksamhet. Här utbildar man 500 studenter inom områdena måltid, dryck, restaurang och hotell.

Under rundvandringen visades biblioteket och kokboks-museet med världens äldsta kokbok ”Om den är bara vällusten” från 1480, vinkällaren med verkliga rariteter, Kalastorget, salen avsedd för fester och Gastronomiska teatern med demonstrations- och tävlingköken.

En student på linjen för Sommelier och måltidskreatörer höll en vinprovning med oss före lunchen. Flera noterade nog en av favoriterna Ravenswood Vintner’s Blend Zinfandel 2005 eller Montecillo Crianza 2004 inför

kommande bolagsbesök.

Efter att vi ätit lunch i skolans matsal Hyttblecket och bunkrat i Bergslagens skafferier, fortsatte bussen till Hällefors och Formens hus. Där visades 1900-talsdesign och två lägenheter möblerade som på 50-talet. Många kände igen föremålen och suckade över vad som slängts.

Besöket i Hällefors avslutades i Sinnenas och minnenas park, vilken är en pedagogisk och terapeutisk park för äldre, ett redskap för livskvalitet inom vård och omsorg.

Dagens sista föreläsning hölls i bussen på hemvägen då Per Mattsson kåserade om livsfarlig mat under rubriken Döden i grytan.

**MAUD OCH PER MATTSSON**

## Årets Äldremässa på temat "Ett gott liv på äldre dar" drog stor publik.

Föreläsningarna, som var korta och skrivtolkades på stor skärm, var alla inspirerande inte minst professor Karin Johannisson och överläkare Kerstin Hulter Åsberg som med trevligt småpratande gav intressanta perspektiv på hur det var att åldras förr och nu.

Flera medlemmar ur Uppsala Senioruniversitet fanns förstås också där i en monter och informerade om studiecirkel och föreläsningar och delade ut Medlemsbladet till intresserade. Ordförande Maj Aldskogius var väldigt nöjd med dagen och inte minst med den strykande åtgången på Dumlekolor som hon och de övriga i monter bjöd på.

På plats i Uppsala konsert och kongress fanns även en hel rad förbund, organisationer, samarbetsorgan och kommunala myndigheter, alla med något av intresse för de äldre. Man kunde gå runt bland alla dessa och få information eller tips och idéer för att underlätta och förgylla vardagen.

**TEXT OCH FOTO ALF KARLSTRÖM**



*Gudrun Bäckström delar ut Medlemsblad.*



*Mot nya intressanta mål!*

# Parisresa – från idé till verklighet

Idén till en parisresa väcktes redan i slutet av höstterminen förra året av vår energiska cirkelledare i franska på Senioruniversitetet, Yaga Sosnowska. En härlig morgon i maj startade gruppen på nio deltagare sin resa från Arlanda.

Vi mötte ett Paris i full vårblom. De ståtliga kastanjeträden med rosa och vita blomställningar och jakarandaträden med intensivt blå blommor var fantastiskt vackra.

På eftermiddagen guidade en i gruppen oss kunnigt runt på Île St-Louis.

Promenaden var ett av många förslag till vandringar, som vår kursledare givit oss.

Och vandrade gjorde vi mycket!

Vi besökte kyrkogården Père-La-

chaise, där Chopin fick en vit ros på sin grav. Vi gick runt i Maraiskvarteren, där Svenska institutet finns och gamla judiska kvarter, där vi fick besöka synagogan.

Vi vandrade runt i Quartier Latin, drack kaffe på Les Deux Magots, besökte Parisoperan och Madeleinekyrkan med dess överdådiga interiör. Vid Place de la Madeleine ligger de lyxiga mataffärerna Fauchon och Hediard, som båda var intressanta att besöka. Vi gick naturligtvis även till Nôtre-Dame liksom till Montmartre.

Museer vi hann med var Orangeriet med bland annat Monets näckrostavlor och den stora utställningen på Grand Palais om Marie-Antoinette.



## Senioruniversitetet vill bli ännu bättre

I sin önskan att ständigt utveckla sitt arbete och innehåll ägnade Senioruniversitetet sitt årliga funktionärs-möte till diskussion om hur verksamheten kan finslipas. Alla arbetsgrupper hade i förväg uppmanats att utvärdera sitt arbete. Efter inledande kaffe fick varje grupp i plenum redovisa sina synpunkter på arbetssätt, organisation och social funktion. Inte minst viktig var möjligheten att komma med önskemål om och förslag på förbättringar. All redovisning lämnades också in skriftligt.

Så följde gruppdiskussioner i trelag där synpunkter kunde framföras om förbättringar på Senioruniversite-



Gruppdiskussion pågår.

tets verksamhet i stort. Hur rekryterar organisationen nya medarbetare? Ska allt funktionärsarbete vara utan ersättning? Har vi rätt utbud av cirklar och föreläsningar? Diskussionen var

livlig och åtskilliga tips framfördes vid återsamlingen. Mötet som hölls i Hotell Linné avslutades med en god lunch i hotellets restaurang.

**TEXT OCH FOTO BARBRO POSSE**

Vi åt middag på två legendariska brasserier: Flo och Bofinger. Vi var också inbjudna till två av kursdeltagarnas barn, en bosatt i Paris med fantastisk utsikt över takåsarna och en bosatt strax utanför i vacker pastoral miljö.

Vår sista dag sammanföll med Frankrikes firande av andra världskrigets slut och 1968 års student- och arbetarrevolution.

Vi praktiserade vår franska och promenerade flera mil. Alla var mycket nöjda med vår fem dagar långa resa som gett oss inspiration för fortsatta studier i franska vid Senioruniversitetet.

*För gruppdeltagarna,  
Christine Aquilonius och Ulla Myhrman*



## 0 forna tidens apparater – tider med projektorer och bandspelare!

Uppsala Senioruniversitet har insett att dessa tider är förlorade och satsar på att lära sig behärska cd-spelare, högtalare, datorer, USB-minne och tekniken inför PowerPoint-visningar. Därför samlades i oktober några medlemmar i AV-gruppen till information och praktiska övningar för att bli lite mera hemmastadda i teknikdjungeln.

På bilden ses Jens Danielsson träna gruppen i att bli alla föreläsares och lärares tekniska assistenter inför deltagare och publik. Vi har alla lidit med stressade funktionärer som förtvivlat letar rätt knapp för att koppla bort den skärande rundgången, få upp bilden på duken eller få fram ljudet ur högtalarna.

**TEXT OCH FOTO AGNETA SUNDELÖF**

# Onslunda



Från skrivarstugan

– Vet någon av er varifrån namnet Onslunda kommer? frågar fröken Hansson rakt ut.

Jag tycker det är en underlig fråga. Onslunda är ju min hemby. Den har väl alltid hetat så. Inte kommer väl det namnet någonstans ifrån, tänker jag. Det är mycket konstigt som efterfrågas här i skolan. Redan i första klass. Hur skall det bli sen, tänker jag.

– Det finns en fastighet här i byn som heter Odenslund 3:1. Där fanns förr en källa. Vid den källan offrade man till asaguden Oden. Vet ni vem det var?

Vi skruvar nervöst på oss i bänkarna. Ingen verkade känna till något om denna gud.

– Fröken har ju sagt att det bara finns en gud och han heter Gud säger ”Märta med flätorna” rakt ut i luften.

– Det är riktigt, säger fröken, men hedningarna var inte så upplysta så de trodde att det fanns andra gudar som asagudarna Oden, Tor och Frej. Förresten användes lunden och källan framåt i tiden, ja till och med under katolsk tid. Det vill säga före Luther.

– Vem är Luther? frågar jag.

– Luther var protestantismens fader och rensade ut en del katolska vanföreställningar från vårt land.

– Jag skall fråga far om allt det där,

säger Märta som verkar tvivla på alla de här nya uppgifterna.

Jag vet att Märta kommer från ett så kallat religiöst hem och därför anser sig sitta inne med sådan kunskap som vi andra elever inte förstår. Hemma hos oss säger far och mor att hennes föräldrar är läsare. Det är konstigt. För det är ju jag med. Läsare alltså. Läser böcker och tidningar och så.

– Vi kommer lite från ämnet, säger fröken. Det är namnet på vår by som jag talar om. Jag försöker förklara för er att Onslunda kommer från Odenslund. Odenslund i sin tur kommer från den lund där det fanns en källa. Odens källa. Vid den källan offrade man till gudarna.

– Jag har tre kusiner i Lund, förklarar jag.

– Lund är en stad och något helt annat än Odenslund, säger fröken och suckar.

– Senast när vi var i Lund, var vi nere i domkyrkans källare och såg en förstenad jätte som höll om en pelare. Han hade försökt välta kyrkan men han blev till sten.

– Det måste ha varit på hednatiden eller på den katolska tiden säger, Märta rätt ut.

– Farbror Erik sa att det var på dansktiden, säger jag med stolthet

över min kunskap.

– Åter till Onslunda, säger fröken med en ännu tyngre suck.

– Har vi inte varit här hela tiden? frågar Ronny yrvaket.

– Jag tror vi läser ”Herren välsigne oss” och slutar för dagen säger fröken och hennes min ljusnar.

Ronny och jag lämnar skolan tillsammans. När vi kommer ut från skolgården möter vi Albert Käpp. Han spatserar som vanligt finkläd och höjer sin käpp till hälsning.

– Vad har ni lärt er idag i skolan pågar? frågar han med ett fryntligt leende.

– Vi har lärt oss att Luther skakade den katolska kyrkan i Lund så att hedningarna for till Onslunda och offrade i en källa, säger Ronny snabbt och tvärsäkert.

– Märkligt vad de lär ungarna nu för tiden, säger Albert Käpp och vandrar vidare med svängande käpp, en rynka i pannan och ett roat småleende.

– Var det verkligen så? frågar jag Ronny.

– I morgon kommer Märta att berättat sanningen, svarar Ronny med en tung suck och sparkar samtidigt iväg en lös sten som far längs vägen.

**CHRISTER LARSSON**

## Kallelse

till föreningen Uppsala Senioruniversitets årsmöte tisdagen den 10 mars 2009, kl. 13.15 i Tovensalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.

Ärenden enligt stadgarna.

Motioner som medlemmar önskar få behandlade på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 januari 2009. De ska sändas till USU:s expedition, Box 386, 751 06 Uppsala

Uppsala den 26 november 2008

Styrelsen